

Meet & Greet 2 - Rondje IJsselmeer

door Luuk - 24 augustus 2018

Op woensdag 22 augustus beloofde het mooi weer te gaan worden, dus een prima gelegenheid om nog even een rondje te rijden.

Kees had het idee geopperd om een rondje IJsselmeer te doen. Dat was een prima idee en na een route op internet te hebben gevonden, was het routebestand ook gereed. We reden een rondje IJsselmeer, tegen de wijzers van de klok in.

De rit werd pas de dag ervoor, op 21 augustus, georganiseerd, maar er stonden toch zeven motoren op de stoep bij Ome Ko in Muiden. En het bleef niet beperkt tot alleen pensio'nado's.

Na de koffie, met natuurlijk appelgebak, werden de motoren gestart voor het rondje IJsselmeer.



Muiden - vetrekpunt bij Ome Ko

Vanuit Muiden naar Muiderberg en dan via het naast de A6 gelegen weggetje de brug over. De TomTom zag deze route niet zitten, maar de Zūmo's hadden er geen probleem mee.

Dan verder via de dijk, langs de Oostvaarderplassen, naar Lelystad. Daar stond Harry ons al op te wachten. Het ging verder noordwaarts en via een stukje A6 werd de Noordoostpolder bereikt. Via Urk verder de polder door en wat erg opviel was de rust. Hoezo is Nederland vol!

Bij Lemmer Friesland in en langs de IJsselmeerkust naar Stavoren, waar een prima terras voor de lunch werd gevonden. Gezeten aan de sluis, valt de enorme hoeveelheid voorbij varende boten op; het lijkt wel een botensnelweg. Een ander ding dat in Friesland opvalt, is de gigantische hoeveelheid fietsers. Er is bijna niet doorheen te komen.

Na de lunch via Hindeloopen, Workum en Makkum naar de Afsluitdijk. In Noord-Holland een stukje binnendoor, maar langs de IJsselmeerkust was vermoedelijk mooier geweest (ondertussen aangepast in routebestand). Dan via Medemblik, Hoorn en Edam naar Volendam. Hier zijn grote groepen Aziaten neergestreken, dus snel verder door naar het terras aan de haven van Monnickendam.

Na het terras werd door de meesten besloten om de rit gewoon af te maken. Zo werd de rit van bijna 300 km in z'n geheel gereden. Wat een doorzetters. Het was een erg gezellige dag, met mooie wegen en weggetjes.